



# DE KLEPEL

INFOBLAD PAROCHIE ST. JAN - GOEDE HERDER, LAREN

Nummer 498,  
Klepel  
augustus - september 2017

## IN DIT NUMMER

### Inhoud

- Beeldverslag  
St.-Jansfeest
- Pergolesi's Stabat  
Mater
- Bisdombedevaart
- Dinerclub

## Brief aan mijn Hemelse Vader

Voorgelezen tijdens de liturgie van ons st. Jansfeest.  
Door Nada Nuri



Hemelse Vader, mag ik bij U op schoot?  
Luister naar mijn hartenkreet.  
Zie wat in mij omgaat.  
Het zijn gemengde gevoelens die bij me opkomen.

Ik ben U dankbaar dat ik in Nederland een nieuw thuis heb gevonden en dat ik in vrijheid en vrede U mag volgen en van U mag getuigen  
Maar ik kijk naar het mooie Irak,  
waar U al twintig eeuwen uw kerk bouwt,  
het land waar ik geboren mocht zijn,  
de kerk waar ik gedoopt ben,  
Het land waar ik U voor het eerst leerde kennen.

Van het mooie Irak is weinig meer over.  
Het land waar nu veel haat, moord en onrust is.  
Ik hoor het leed van mijn broeders en zusters.  
Irak is doordrenkt van angst en dood.

Kerken waar onze medechristenen vreugde en verdriet met elkaar hebben mogen delen, worden vernietigd.  
Christenen worden vervolgd, omdat ze U volgen en weigeren om hun geloof in U te verloochenen, uit hun huizen verdreven, waarin hun herinneringen gegrift zijn op elke muur, het land uitgejaagd, in een poging hun wortels uit te rukken, hun identiteit uit te wissen.

Wat zal het donker zijn zonder uw volgelingen, o Heer!  
Wie gaat dan de boodschap van geloof, hoop en liefde voorleven?  
Wie gaat uw koninkrijk van gerechtigheid en vrede verkondigen?

Irak zonder christenen zal geen Irak meer zijn,  
wie zal de liefde van Jezus verkondigen zonder hen?  
Wie zal het zoutend zout zijn?

Onze broeders en zusters schreeuwen van de pijn.  
Wie luistert naar hen? Wij vormen toch een lichaam met elkaar? Uw Lichaam.  
Lijden wij mee wanneer één lid lijdt?  
Wij moeten hun stem verheffen.  
Ze hebben ons hard nodig.

Wat gaan we doen? Sluiten wij onze ogen dicht?  
Mijn hart is verscheurd.  
Ze hebben alles achter zich moeten laten.

Lieve Vader, ik beken mijn schuld, ik sluit soms mijn ogen dicht om de pijn niet te voelen, maar wat moeten zij dan doen?  
Bij elke lach denk ik eraan, en na elke traan, is dat wat U bedoelde met één lichaam, Vader?  
Ik stel me beelden voor van kruizen van kerken, bedekt met martelarenbloed, die weggehaald en weggegooid worden.  
Hoe reageren zij op deze afschuwelijke onderdrukking?  
Zij beantwoorden haat met liefde, moord met vergeving, met gebed als hun sterkste wapen.  
Het zijn ware helden van het geloof!

Ik wil me niet meer machteloos voelen, ik kies er voor om op U te vertrouwen, Mijn Rots.  
Zou U mij willen gebruiken als instrument van uw genade en vrede, Vader, zodat ik iets mag betekenen voor mijn broeders en zusters?

Ontsteek dit verlangen in ieders hart om elkaar te steunen en te troosten, tot zegen te zijn.  
We kunnen een hoop leren van uw vervolgte kinderen.  
Laten wij van hen leren om altijd op U te vertrouwen, juist in moeilijke tijden.

Geef ons de kracht om te blijven volharden, volgens uw wil en plan.  
Geef ons de kracht om onze vervolgers te vergeven.  
Zij die uw vrede van ons denken en onze harten willen wegnemen.  
Open hun ogen, Heer, en raak hun harten met uw liefde aan.  
Ik dank U, Vader, dat U altijd met uw kinderen bent.  
Ik dank U dat ik mijn helden mijn broeders en zusters mag noemen.

Schenk uw vervolgte kerk uw vrede, Heer,  
schenk ons mooie Nederland uw vrede, Vader,  
schenk ons allen uw vrede, o Koning van Vrede.  
Amen





# St.-Jansfeest 2017



## Pergolesi's Stabat Mater

Met Maarten Engeltjes en Rosemary Joshua.

Op woensdag 27 september 2017 wordt in onze basiliek naast muziek van Vivaldi het beroemde Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd door countertenor Maarten Engeltjes, de sopraan Rosemary Joshua, het ensemble PRJCT o.l.v. de vermaarde violist Riccardo Menasi, winnaar van de International Opera Award 2016, en viervoudig winnaar van Echo Klassiek.

Het concert dat wordt georganiseerd door de Stichting Laren Klassiek is vanaf 20.00 uur te beluisteren. Het Stabat Mater wordt ingeleid door de auteur van het in 20 landen vertaalde boek Schaduwkind van P.F. Thomese, winnaar van de Ako Literatuurprijs. Het boek gaat over de impact van het sterven van zijn eigen kind en daarmee wordt het thema dit Stabat Mater-concert uit de achttiende eeuw gehaald en tijdloos gemaakt.

### Maarten Engeltjes

Maarten Engeltjes (1984) is een van de meest gevraagde countertenoren ter wereld. Hij is uitgenodigd voor de meest prestigieuze zalen en festivals ter wereld zoals: Lincoln Centre New York, Theatre des Champs Elysees Parijs, Philharmonie Berlijn, Izumi Hall Tokyo, en het Sydney Festival. Dit jaar treedt Maarten Engeltjes bijvoorbeeld op in o.a. Amsterdam, Rome, Parijs, Istanbul, Warschau, Wenen en Stockholm.

### Schaduwkind van P.F. Thomese

'Een vrouw die haar man begraaft, wordt weduwe genoemd, een man die zonder zijn vrouw achterblijft, weduwnaar. Een kind zonder ouders is wees. Maar hoe heten vader en moeder van een gestorven kind?'

Na de dood van zijn dochtertje Isa vond P.F. Thomese zichzelf terug in doodstille kamers, tussen onervaren woorden die hij nog moest leren schrijven. Schaduwkind is het adembenemende relaas van dit zoeken naar woorden. Een heel leven wordt overhoop gehaald, elke betekenis moet opnieuw worden uitgevonden. 'Als ze ergens nog is, dan in de taal.'

Schaduwkind is vertaald in meer dan 20 talen.

In Nederland zijn er ruim 85.000 exemplaren verkocht.



### Tickets

Tickets voor deze unieke uitvoering van het Stabat Mater van Pergolesi kunt u bestellen via de Nationale Theater Kassa 0900-9203. De toegangskarten kosten € 59,50 (eerste rang) en € 49,50 (tweede rang), inclusief programmaboekje, pauzedrankje en € 2,50 administratie- kosten.

Voor meer informatie: [www.larenklassiek.nl](http://www.larenklassiek.nl)

## Bisdombedevoort naar Assisi in 2018



Bisdom Haarlem-Amsterdam gaat in de meivakantie van 2018 op bedevaart naar Assisi. Deze bedevaart zal in het teken staan van de Heilige Franciscus en Clara uit Assisi. Het leven van deze twee heiligen heeft een grote indruk op de stad achtergelaten die tot op de dag van vandaag velen inspireert. Voor ons bisdom de kans om aan de hand van deze voorbeelden op weg te gaan. Ook voor uw geloofsgemeenschap is het een impuls die zal bijdragen aan

een grote verbondenheid onder elkaar, ons bisdom en met de wereldkerk. Maar natuurlijk ook een manier voor een persoonlijke ontmoeting met God.

De reis zal plaatsvinden in de meivakantie van 2018. Er komt een busreis en een vliegreis.

De busreis is van 28 april tot met 6 mei 2018.

De vliegreis is van 30 april tot en met 5 mei 2018.

Tijdens de bedevaart zal er een aantal gezamenlijke vieringen zijn.

Voor jongeren en tieners is er een apart programma.

Ook voor jonge gezinnen is er een specifiek aanbod.

Iedereen is welkom, van jong tot oud, kerkelijk of minder kerkelijk betrokken.

Mgr. Punt en mgr. Hendriks nodigen u van harte uit om mee te gaan op een reis tussen tijd en eeuwigheid.

Voor vragen over de bedevaart kunt u terecht op [assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl](mailto:assisi2018@bisdomhaarlem-amsterdam.nl) of bellen met de projectleider Lyanne Blonk via: 023-5112636.

Meer info vindt u op [www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl](http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl) of [www.facebook.com/bisdombedevaart](https://www.facebook.com/bisdombedevaart).



**ASSISI**  
2018

BEDEVAART  
BISDOM HAARLEM-  
AMSTERDAM

## Start Zondag

De Locatieraad wil met u op zondag 10 september de vrijwilligers van onze parochie in het zonnetje zetten.

Het idee is om dit elk jaar te doen en wij willen dit Start Zondag noemen. Die dag zal er extra aandacht geschonken worden aan de inzet van alle vrijwilligers van de parochie.

Aansluitend aan de Hoogmis zal er voor alle vrijwilligers een receptie zijn. De locatie zal nog bekend worden gemaakt.

De locatieraad hoopt dat alle parochianen aanwezig kunnen zijn in de Hoogmis, om de vrijwilligers van de parochie extra in het zonnetje te zetten. Verder hopen wij alle vrijwilligers te zien bij de receptie.

De vrijwilligers zullen nog een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

*Sophie van de Pas*

## Nieuwe bezorgers Klepel gezocht.

Onze parochie is op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers die 6x per jaar ons parochieblad De Klepel willen bezorgen. Een aantal van onze huidige bezorgers moet vanwege hoge leeftijd of om gezondheidsredenen het bezorgen opzeggen. Daarom deze oproep.

Het gaat vaak om een paar straten met maximaal een 25-tal adressen. Wilt u dat 6x per jaar voor ons doen, meldt u zich dan aan via het parochiesecretariaat: 035-5382071 of [info@sintjanlaren.nl](mailto:info@sintjanlaren.nl).

Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld.



## Biechtgelegenheid:

Zaterdag	22 juli	16.30 uur
zaterdag	12 aug.	16.30 uur
zaterdag	02 sept.	16.30 uur

## De Dinerclub

Het is de laatste zondag van de maand. Voor de zijingang van de de St. Jansbasiliek komen rond 17.00 uur wat ouderen uit Laren bij elkaar en gaan naar binnen. De één huppelt het trapje op en de ander gaat voorzichtig langs de leuning naar binnen. De rollator wordt door een sterke man binnen gezet. De gasten hangen de jassen op en gaan de 'Goede Herderzaal' binnen waar de tafels al feestelijk zijn gedekt en waar ze straks gaan genieten van een heerlijke maaltijd die door vrijwilligers is klaargemaakt.

De Dinerclub werd opgericht op 9 december 2012 door Wil en Jan de Bruin. De bedoeling van dit echtpaar was om voor een klein bedrag de ouderen te laten genieten van een heerlijke maaltijd in een warme omgeving met gezelligheid met elkaar en waar ook vriendschappen ontstaan. Om van het geld dat overbleef het werk van zuster Rosa in Brazilië te steunen met haar tehuis voor meisjes. Een tehuis waar kansloze meisjes onderdak hebben en een opleiding krijgen. Helaas zijn Wil en haar man de overleden, maar het werk wordt voortgezet door de helpende handen van toen. Als iedereen is aangeschoven dan wordt eerst een mooi gedicht of lied voorgedragen.

Het eten is ontzettend goed, vers en smakelijk klaargemaakt. Vooral de hoofdmaaltijd is geweldig. En na een heerlijk toetje genieten we met z'n allen van een kopje koffie. Daarna is een dankgebed zeker op zijn plaats en gaan allen weer lopend, per fiets of taxi huiswaarts met een heerlijk gevoel van een gezellig samen zijn en samen eten. Hoe goed kan het leven voor de ouderen zijn! Zondag 2 juli was het al weer voor de 75e keer dat de dinerclub bijeen was.

Lijkt het u ook wat om aan te schuiven aan het diner? Voor informatie en aanmelden kunt u bellen met nr. 035 - 538 39 83.  
*Bep De Boer*

## Vieringen Engelstalige liturgie

Zondag 13 augustus 12.30 uur  
Zondag 17 september 12.30 uur  
Zondag 15 oktober 12.30 uur

Voor informatie:

Hans de Valk; [hjdevalk@gmail.com](mailto:hjdevalk@gmail.com); 06-51629709

## Vieringen werkdagen + mededelingen

In de komende maanden juli en augustus zijn de vieringen op werkdagen:

Iedere maandag, behalve maandag 7 augustus.

Op woensdagen niet. Op vrijdagen niet, behalve de 1e vrijdag van de maand 4 augustus.

Vanaf 1 september als vanouds.

## Dinerclub

Op zondag 27 augustus en 1 oktober, is er weer voor alleenstaanden (65+) uit onze parochie een sfeervol diner in de Goede Herderzaal. Aanvang 17.00 uur

Aanmelden 035-5383983.

*Agnes van den Brink*

## Bereikbaarheid pastores

Wanneer u op de pastorie geen gehoor krijgt, belt u dan later nog eens, of anders, in dringende gevallen: 06-51714262 (Diaken Veldhuis)



## Colofon

Informatieblad van de Parochiegemeenschap Sint Jan - Goede Herder, Laren NH  
Verschijnt 6x per jaar

### Redactie:

J.M. Peeters

J.J.M. Vriend

mailadres: [redactie@sintjanlaren.nl](mailto:redactie@sintjanlaren.nl)

Technische uitvoering:

Practicum Print Management

telefoon: 035 - 601 21 00

### Bezorging:

H.L.M. Kroes (Goede Herderwijk)

telefoon: 035 - 5315941

T. Pandelaar - van den Brink (St. Janwijk)

telefoon: 035 - 531 31 58

### Pastorie:

Brink 33, 1251 KT Laren

rek.nr.: NL53 RABO 0334 9660 00

### Secretariaat:

Maarten Hofstee

telefoon: 035 - 538 20 71

di. t/m do. van 9.30 - 13.30 uur

mailadres: [info@sintjanlaren.nl](mailto:info@sintjanlaren.nl)

### Ledenadministratie:

mailadres: [ledenadmin@sintjanlaren.nl](mailto:ledenadmin@sintjanlaren.nl)

### Pastoraat:

J.J.M. Vriend, pastoor

telefoon: 035 - 538 20 71

H. Veldhuis, diaken

telefoon: 06 - 51 71 42 62

Kerk/Gezinsbijdragen:

mailadres: [admin@sintjanlaren.nl](mailto:admin@sintjanlaren.nl)

rek.nr. NL41 RABO 0334 9053 97

### Website parochie:

[www.sintjanlaren.nl](http://www.sintjanlaren.nl)



De volgende Klepel verschijnt op 5 oktober. Kopij graag aanleveren vóór 18 september bij het secretariaat van de parochie: Brink 33, 1251 KT Laren of per email: [redactie@sintjanlaren.nl](mailto:redactie@sintjanlaren.nl)

## Vieringen zaterdag 15 juli t/m zondag 08 oktober

Zaterdag 15 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 16 juli	15 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 22 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 23 juli	16 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 29 juli		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 30 juli	17 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Dinsdag 01 aug.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 05 aug.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 06 aug.	18 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zaterdag 12 aug.		17.00 uur	Eucharistie
Zondag 13 aug.	<i>Maria Tenhemelopneming</i>	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
		12.30 uur	Engelstalige viering
Zaterdag 19 aug.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 20 aug.	20 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Zaterdag 26 aug.	<i>Marteldood Johannes de Doper</i>	19.00 uur	Eucharistie op het Kerkhof m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zondag 27 aug.	21 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 02 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 03 sept.	22 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
Dinsdag 05 sept.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 09 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 10 sept.	23 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 16 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 17 sept.	24 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		12.30 uur	Engelstalige viering
Zaterdag 23 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 24 sept.	25 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met Gregoriaanse gezangen
Zaterdag 30 sept.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 01 okt.	26 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis m.m.v. de Cantorij
		11.30 uur	Gezinsviering
Dinsdag 03 okt.		21.30 uur	Vesper met de Broederschap van Sint Jan
Zaterdag 07 okt.		17.00 uur	Eucharistie met samenzang
Zondag 08 okt.	27 <sup>e</sup> zondag d.h. jaar	10.00 uur	Hoogmis met meerstemmig gezongen Latijn m.m.v. de Broederschap van Sint Jan